

KIRKE OG SOGN



LYNGÅ



SKJØD



LERBJERG

Læs om
Sogneindsamling 13. marts
Kirkerne fra oven
Sogneudflugt til Viskum

Marts
April
Maj
Juni
2016

Nr. 1
36. årg.



Kirkelig vejviser	side 2
Sogneindsamling	side 3
Kirkerne fra oven	side 4-5
Nyt fra kirkegården	side 6
Set fra præstegården	side 7
Organistens side	side 8-9
Det 'for børn!'	side 9
Konfirmander	side 10-11
Højskoletimer	side 12
Sogneudflugt	side 13
Minder	side 14
Særlige gudstjenester	side 15
Historisk aften	side 16
Lerbjerg/Svejstrup	side 17
Lyngå	side 18
Skjød	side 19
Gudstjenesteliste	side 20

Deadline for modtagelse af materiale til næste udgave
1/6 2016.

Sendes til amka@km.dk.

Forsidefoto: Tove Skipper



Sognepræst

Anne Martiny Kaas-Hansen
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten,
tlf. 8698 1224

Besøg af præsten

En henvendelse til præsten er altid velkommen, hvis nogen ønsker – eller måske hører om én, der ønsker – en snak.

Ferie

I præstens ferie (som vil fremgå af telefon-svareren) kan man kontakte Birgith Nørlund, tlf. 8698 2424 eller Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 8698 0809..

Anne holder friweekend d. 5.-6. marts samt d. 16.-17. april og ferie i perioden 23.-29. maj 2016.

Hadsten Kirkekontor

Kordegns Kirsten Kjærgaard
Kirkevej 5, 8370 Hadsten
tlf. 8698 0425
E-mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Gravere:

Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten,
tlf. 8698 3041, mobil 3052 1053
E-mail: bs@nypost.dk

Niels Bech Mortensen, Futuravej 14,
8370 Hadsten, tlf. 8698 1202,
mobil 2465 3640.
E-mail: margitogniels@gmail.com

Marlene Soelberg Sørensen,
Ymersvej 44, 2.th., 8920 Randers NV,
tlf. 2943 8716.
E-mail: mss086@hotmail.com

Præster i Hadsten Storpastorat



Anne Martiny Kaas-Hansen
Birgith Nørlund
Marie Hedegaard Thomsen



Mette Krabbe
Anders Bonde

Menighedsrådet:

Formand: Bjørn Anthonen, Rækkevej 2, tlf. 2089 0739.

Næstformand: Anny K. Hansen,
Skolebakken 14, tlf. 2342 9342.

Kirkeværger:

Lyngå: Ellen Holmark, Volstrupvej 5,
tlf. 8698 0483 / 2371 4049

Skjød: Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570

Lerbjerg: Lena Pedersen, Hadstenvej 27, tlf. 4060 6220

Organist:

Kristine Lund-Olsen, tlf. 6172 7446
Mail: kristinelundolsen@gmail.com

Kirkesanger:

Cecilie Marie Høyer, tlf. 4083 9330
Mail: ceciliemarie87@gmail.com

Køkken og servicemedarbejder Lyngå:
Inge Klausen, tlf. 5382 1950.



Foto fra sogneindsamlingen 2014

Del med verdens fattigste kvinder

Søndag d. 13. marts 2016 vil sognene i Hadsten Storpastorat gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsækning.

Indsamlingen organiseres af et stærkt lokalt netværk af 950 indsamlingsledere, som varetager alle de praktiske opgaver. Indsamlingen mobiliserer årligt 20.000 indsamlere, og takket være det kirkelige bagland er ca. en tredjedel af indsamlerne konfirmander, spejdere og FDF'ere.

Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.

Tankegangen at 'dele med den fattige' er meget ældre og står som en helt central grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang: 'Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.'

Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: "Del med verdens fattigste kvinder".

"Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere

i kvinderne", siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.

Både Verdensbanken og FN giver ham ret:

- Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannelses- og sundhedsniveau
- Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30 procent mere
- Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for at overleve
- Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og familier at få færre børn.

Med andre ord: Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes familie!

Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af sogne og generationer deler vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi hygger os både med turen med indsamlingsbussen og efter indsamlingen i Hadsten Sognegård.

Meld dig som indsamler hos Jonna Ledet Thomsen på mail: jonnaledetthomsen@gmail.com eller tlf. 2988 9161 (efter kl. 16) allerede nu og del din søndag med verdens fattigste kvinder.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Hadsten Storpastorat et indsamlingsresultat på 39.622 kroner. På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind til kvinder i verdens fattigste lande.

Vandreservoir, Etiopien



KIRKERNE FRA OVEN



At se - kirkerne - fra oven

Arne Nielsen, Hadsten, har sendt mig disse fine billeder af vore tre kirker - set fra oven. Arne Nielsen er egentlig udlært maskinarbejder og har drevet selvstændig virksomhed i Hadsten inden for maskin- og autobranchen sammen med sin kone Ingrid. Men så flyver han også – og har taget billederne fra sit eget fly, som han har haft i 27 år, og som nu tæller 1650 timer i logbogen. Det er en del timer med mange besøg på flyvepladser i Danmark, ø-oplevelser og længere ture rundt i Europa. Nu har det så også resulteret i luftfotos af Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker, og som Arne selv skriver, har han gjort det ”fordi det er vores ældste bygninger, som rummer stor historie for os alle, og den historie fortsætter forhåbentlig.”

Hermed Arnes bud på at fortsætte historien. Alle storpastorets 9 kirker kan ses fra oven i en fotoudstilling i Sognegården i Hadsten de næste par måneder frem.



KIRKERNE FRA OVEN



NYT FRA KIRKEGÅRDEN

Stormskader

På Lerbjerg Kirkegård har vi her i januar 2016 fældet 3 stk. kastanjetræer på grund af sygdom i træerne. Stormen den 30. november 2015 havde desværre næsten lagt det ene træ ned. Heldigvis var vi heldige, at det ikke havde forvoldt stor skade, hverken på bygninger eller gravsteder.

Stormen gav også udfordringer både i Lyngå og Lerbjerg med skader på bl.a. tag og flagstang.



Kirkebilen

Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til de arrangementer, der foregår i kirkeligt regi i vore tre sogne. Kirkebilen må også bruges af ældre, der f.eks. er flyttet til Hadsten eller Hammel og som ønsker at følge det kirkelige og folkelige liv i sognene. Kirkebilen er gratis og bestilles hos: Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller Byens Taxi, tlf. 8698 2711.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd

Udvidet kirkekaffe

Oftentimes når vi kun at hilse på hinanden i kirkedøren, men nu inviterer menighedsrådet til en bid brød og en kop kaffe i konfirmandstuen umiddelbart efter søndagsgudstjenesten i Lyngå kirke

søndag d. 10. april



Menighedsrådsmøder

Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag d. 9. marts og

Onsdag d. 11. maj

Møderne afholdes kl. 19.00 i Lyngå Præstegård

SET FRA PRÆSTEVÆRELSET V/ ANNE MARTINY KAAS-HANSEN



At se tingene fra oven - og gennem Facebook

Jeg er selv god til det. Til navlepilleri i den forstand, at kalender, planlægning, små detaljer får lov at fylde for meget. At man glemmer at se op, at se ud. At se verden - på godt og ondt. Ikke at man altid skal det - nogle gange må man gå med sænket hoved og pille sig selv lidt i navlen, hvad enten det er af egen vilje eller af tvungen omstændighed.

Men andre gange - mange gange - er det simpelthen strengt nødvendigt, at man løfter blikket og ser tingene sådan lidt fra oven. Måske bare fra egen højde, om man så måler 2 m eller knap når over de 1½ m. Eller måske sågar fra sin egen flyvemaskine som Arne Nielsen, der har fotograferet vore tre kirker fra luften. Eller måske endnu bedre: At se verden gennem andres øjne!

Det kunne for eksempel ske gennem et medie som Facebook. Facebook kan mange ting - og det lyder vel at mærke fra en, som de første mange år syntes, det var noget værre pjat. Hvorfor udstille sit liv på nettet? Hvorfor være så afhængig af, om folk nu "synes godt om" ens status, profilbillede, eller hvad det nu måtte være for et opslag? Det var kun af nød, jeg kom på. For at holde kontakten til flere gamle venner og veninder, som efterhånden er spredt ud over det ganske danske land. Når det er sagt, så tjekker jeg efterhånden min profil på dette sociale medie oftere og oftere, og støder indimellem på ting fra folk omkring mig, der pludselig får en til at løfte blikket. Denne gang var det en video, der viser hvordan et par enkelte mønter ændrer et helt gadebillede. En høj skaldet mand klædt nydeligt i smoking står midt på et torv i den spanske by Sabadell med sin store kontrabas. En lille pige lægger med et forsigtigt smil et par mønter i hatten, og så tager tingene ellers en noget uventet drejning. For til manden med kontrabassen slutter sig en kvinde med cello, og der kommer flere og flere til. Ud fra omkringliggende bygninger, ud fra gader og stræder, fra smøger og stier. Styk for styk bliver en enkelt mand med kontrabas til et helt symfoniorkester og et helt operakor,



der spiller og synger Beethovens "Ode til glæden", så hårene rejser sig (på den gode måde). Og at dømme på de forbigående på torvet, så er det virkelig en ode til glæden. Unge som gamle standser op. Børnene leger dirigenter, gamle synger med. Alle lige benovede over dette syn, og endnu flere publikummer støder til. Stemningen vokser. Glæden vokser. Alt sammen på grund af et par enkelte mønter.

Jeg ved godt, at det måske (højest sandsynligt) var planlagt, men billederne af en enkelt givende gestus, der vokser til så stor umiddelbar og ægte glæde, er ganske enkelt rørende! Tænk om en lille mønt eller to i boksen til landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 13. marts kunne vække samme ode til glæde! Ikke at vi skal forvente et stykke fra Beethovens niende symfoni af de gode indsamlere, men en eller anden form for musik - en eller anden form for glæde - kan mønten måske bringe et sted derude i verden. En verden, som vi kun ser, hvis vi løfter blikket væk fra egen navlefulder og i stedet ser tingene sådan lidt fra oven.



Forårskoncert med Århus Pigekor 16. marts klokken 19.30 i Lyngå Kirke

Da Aarhus Pigekor gæstede Lyngå Kirke i foråret 2015 var det med en imponerende flot koncert, og vi er glade for igen i år at byde velkommen til det dygtige kor, som siden vi hørte dem sidste forår har vundet endnu en international kor-konkurrence.

Aarhus Pigekor blev nemlig i 2014 udvalgt af DR til at repræsentere Danmark i konkurrencen "Let the Peoples Sing" - korenes svar på det internationale Melodi Grandprix, som fandt sted i oktober 2015, og her gik koret hele vejen til finalen, som det også vandt.

Aarhus Pigekor under ledelse af dirigent Helle Høyer Vedel synger et klassisk repertoire af både ældre og nyere dato. Til koncerten i Lyngå Kirke vil Aarhus Pigekor synge et blandet program af danske sange og kirkemusik fra forskellige lande, herunder værker af bl.a. Knut Nystedt, Zoltan Kodaly og Maurice Durufle.

Der er gratis adgang til koncerten.



Salmemaraton

12. april klokken 19 i Lerbjerg Kirke

Favrskov Provstis Salmemaraton når til Lerbjerg Kirke den 12. april. Denne aften's salmer er salmebogens nummer 321 til 346. De fleste vil blive sunget som fællessalmer med akkompagnement, og nogle af salmerne synges og spilles kirkesanger Cecilie Marie Høyer og organist Kristine Lund-Olsen. Der holdes en kort pause undervejs med mulighed for at få en forfriskning.

Alle Favrskov Salmemaratons sangsaftener foregår tirsdage kl. 19-20.30. Se datoer og kirker på www.salmemaratonfavrskov.dk

Der er ingen tilmelding og det er gratis at deltage. Alle er velkomne og hver fugl synger med sit næb.

Forårskoncert med Lyngå Folkekor

3. maj kl. 19.30 i Lyngå Kirke

De optrædende denne aften er Lyngå Folkekor, Trio Ovis, Cecilie Marie Høyer og Kristine Lund-Olsen. Med så forskellige bidragydere er der lagt op til et varieret musikalsk program, blandt andet bestående af klassiske forårssange og mere rytmiske satser for kor, messing- og træblæsermusik i en ny og utraditionel konstellation samt musik fra operaens verden.



NAVNEÆNDRING!

Vi har de sidste gange til Gud & Gryderet lavet skovtur i kirken med pølsehorn, pizzasnegle, agurkestænger og saftevand – og det har vi i sinde at blive ved med. Vi dropper altså gryderetten og ændrer derfor navnet til KIRKE I BØRNEHØJDE. For det er jo det, det er – uanset hvad vi så spiser. Det er en kort gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi synger et par salmer og hører en bibelfortælling. Børnene kan også ske at blive inddraget lidt – til at se nærmere efter, hvad der gemmer sig i den store sivkurv; til at kravle ind i hvalens bug eller måske til at hjælpe David i kampen mod Goliath. Gennem leg og fortælling skulle appetitten således gerne blive vakt til skovtur i kirken. Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.

Kirke i Børnehøjde finder sted på følgende **TORSDAGE KL. 17.00:**
10. marts i SKJØD Kirke
28. april i LYNGÅ Kirke



Velkommen til små og store!

DÅBSJUBILÆUM

Når det er 3 og 5 år siden, at du er blevet døbt i Lyngå, Skjød eller Lerbjerg Kirke, vil du modtage en invitation til dåbsjubilæum i den kirke, du blev døbt i. For din dåb skal fejres! Den skal fejres til en børnegudstjeneste med salmer, fortælling og ikke mindst en gave til jubilaren fra Lyngå-Skjød-Lerbjerg-menighedsråd. Og inviter gerne din gudmor, gudfar og faddere med!

Jubilarerne i Lyngå blev fejret under stjernehimmel i korbuen tilbage i januar måned, og Lerbjergjubilaren fik sin gave til fastelavns-gudstjenesten med trut-musik dertil. Nu er turen så kommet til Skjød!

Skjødjubilarerne fejres til Kirke i Børnehøjde **torsdag d. 10. marts kl. 17.00 i Skjød Kirke.**

FORÅRETS KONFIRMANDER

KONFIRMATION 2016

24. april 2016 kl. 10.00 i Skjød Kirke

Pernille Libach Bentzen
Sebastian Steen Bohnstedt
Nanna Fisker Nielsen
Jonas Bisgaard Rasmussen
Rebekka Willumsen

1. maj 2016 kl. 10.00 i Lyngå Kirke

Nicoline Hag
Lucas Dalby Kiilerich
Magnus Møller Modeweg-Hansen
Mads Karl Jakobsen
Emil Hannibal Benjamin R H Thomsen
Peter Hegelund Thuesen



UNGDOMS- GUDSTJENESTER

I fællesskab med de øvrige sogne i Hadsten Storpastorat inviteres der til en særlig ungdomsgudstjeneste.

Den sidste ungdomsgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke i Hadsten i denne sæson er

Onsdag d. 16. marts kl. 19.00

Tilbuddet henvender sig især til unge i konfirmationsalderen og deres forældre.

De Ni Læsninger – i billedform!

Konfirmander er egentlig nogle taknemmelige væsner. Med fri adgang til pebernødder og julechokolader kan de køre langt på literen. Ja, selv de lakridsbolscher, som lå tilbage fra et graverkursus i konfirmandstuen, blev sat til livs rub og stub.

Vi havde arbejdsweekend d. 19. og 20. dec., hvor konfirmanderne fra Lyngå og Skjød hjalp mig med at forberede gudstjenesten til 4. søndag i advent. Det var den engelske tradition med De Ni Læsninger, der var på programmet, og jeg havde planlagt, at konfirmanderne skulle lave illustrationer til hver enkelt læsning, så ord, musik og billeder ligesom kunne gå op i en højere enhed. De så først lidt trætte ud, da de hørte, hvad jeg ville lokke dem til. ”Jeg er altså bare ikke særlig kreativ”, lød den ene undskyldning, ”Og jeg kan ikke finde ud af at tegne”, lød den anden.

Efterhånden som de fik hældt maling op, oprandt der dog en vis arbejdsglæde, og med koncentration og umage fik de kreet 9 fine billeder: Et af skabelsen med jordkloden i midten skabt ud af mørke, for der skal være lys! Et billede af syndefaldet med Adam og Eva og slangen ved det store frugttræ med røde æbler vel at mærke, for røde æbler er nemmere at se end grønne pærer; Et billede af nødråbet fra salme 88 i Det Gamle Testamente, hvor salmisten i bogstaveligste forstand har det helt ad helvede til; To billeder over Profeten Esajas' ord om, at der trods nødråb er håb, at der vokser et nyt skud frem på stammen; og ganske rigtigt, så når vi dertil – til et billede af Maria Bebudelse; et af Jesus i krybben; et af hyrderne på marken og endelig det niende billede, en illustration af Johannesteksten: Ordet blev kød.

Der er – for mig at se – en vis cirkelslutning i De Ni Læsninger og konfirmandernes illustrationer deraf. Det hele begynder med en skabelse, det gode er udgangspunktet med lys i mørket, men så på den ene eller anden måde havner vi trods alle mulige gode intentioner eller mangel på samme i et syndefald – forårsaget af os selv, af andre eller af omstændigheder som vi måske slet ikke har den mindste indflydelse på.

Resultatet deraf mærker vi dog til fulde: Nødråbet! Der hvor det hele bare går ad helvede til; hvor sjælen er mæt af ulykker; hvor det føles som om, man selv er gået i graven med den el-

FORÅRETS KONFIRMANDER



skede, som har ladt en alene tilbage. Igen og igen vender man sin bøn og klage mod Gud, men der er bare stille. Dødstille. Først i dette mørke lyder profetien: Det folk, der vandrer i mørket skal se et stort lys, for lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Der skyder en kvist, et skud gror frem. Der er liv, selv hvor alt synes dødt. Og dette liv tager pludselig fart: Nyt håb bebudes, nyt håb undfanges – og det kommer ikke fra en selv, men udefra, uventet og en smule skræmmende. Barnet er født og lyset fra dets krybbe lyser så skarpt, at det næsten skræmmer livet af de arme folk på marken, hvis øjne egentlig havde vænnet sig til mørket, fordi ingen troede at det nogensinde ville blive anderledes – fordi ingen troede, at der nogensinde ville blive lys igen.

Men det blev der! Med guld og glitter skinner lyset i mørket. Det ord, hvorved Gud skabte himlen og jorden træder igen i kraft, bliver kød, bliver alvor, så vi mærker det i det liv, der igen og igen vil mærke mørket og deri se lyset bryde frem igen. En cirkelslutning – måske lidt abstrakt og jeg er ikke sikker på, at konfirmanderne fik SÅ meget ud af deres billeder – i hvert fald ikke i første omgang. Men de har også meget andet i hovedet lige nu, for lige om lidt er det en stor dag, og jeg håber for dem, at det bliver den bedste!

DE NI LÆSNINGER

1. Læsning: 1. Mosebog 1,1-8; 1,26-28; 1,31-2,4 Skabelsen...
2. Læsning: 1. Mosebog 3,8-15 Syndefaldet...
3. Læsning: Salme 88,2-8 Nødråbet!
4. Læsning: Esajas 9,1-6 Profeti om Jesus...
5. Læsning: Esajas 11,1-10 Profeti om Jesus...
6. Læsning: Lukas 1,26-38 Bebudelsen...
7. Læsning: Lukas 2,1-7 Jesu fødsel...
8. Læsning: Lukas 2,8-14 Hyrderne på marken...
9. Læsning: Johannes 1,1-14 Ordet blev kød...





HÅNDVÆRK, KUNST OG LIVSKUNST

Torsdag d. 3. marts

Filip Møller - en passioneret sten- og billedhugger, som lever og ånder for det gode og veludførte håndværk. Kom og hør sten- og billedhugger Filip Møller fortælle om sit liv og virke. Lad dig blive ført rundt i symbolikken og typografiens verden, og se hvordan Filip i sit arbejde forener kunst og personlige minder til enestående skulpturer og mindsten. Kom med på en interessant og uforglemmelig tur ud på kirkegården – en tur på kirkegården bliver aldrig mere det samme efter en stund med Filip. ”Jeg åbner øjnene for det vi ser, og ikke mindst det vi ikke umiddelbart ser”.

Bliv guidet rundt af en mand med stor empati og respekt for de pårørende, som kommer med ønsket om et minde af et for dem unikt og særligt menneske, og få et nyt syn på grav- og mindsten og kirkegårdskultur.

”Et varmt og ærligt menneske, der tro mod egne værdier, fortæller om sit liv og virke. En ildsjæl med omtanke for miljø og de svage og udsatte. For hvem kunsten og det gode håndværk kommer før trosretning og tilhørsforhold – altid det gode veludførte håndværk. Du sidder tilbage og tænker – var der dog bare flere, som så uselvsk gjorde en forskel”. Med Filip's egne ord ”Du skal selv være den forskel, du gerne vil se i verden”.



ØSTJYLLANDS POLITIS HUNDEAFDELING FORTÆLLER

Torsdag d. 21. april

Det var ikke meget Hugo Mortensen nåede at fortælle om sin tid hos PET, da han gæstede os tilbage i januar måned. Mange andre – meget morsomme – historier blev fortalt, men ikke meget om politiet. Vi tager derfor revanche med politihistorierne, når de to hundeførere Jørgen Nautrup og Lars Kaas-Hansen kommer forbi konfirmandstuen denne torsdag formiddag i april med følgende program:

”Jørgen Nautrup vil sammen med Lars Kaas-Hansen fortælle om hundefdelingen og dens forskellige opgaver og hunde. De vil også vise lidt praktisk arbejde med hunden. Jørgen har været ansat i politiet i 16 år og været hundefører i knap 9 år. Han har hunden Bobby, som er en gruppe 1 hund. Lars har været ansat i politiet i 9 år og været hundefører i knapt 1 år – nu med hundehvalpen Simba.”



Sogneudflugt til Viskum

Torsdag d. 12. maj

I år runder vi sæsonen med højskoletimer af med en udflugt! Det bliver en tur til Viskum – en tur til præstens hjemegn. Vi mødes ved Retroworld i Lerbjerg, Lerbjergvej 31, og kører herfra i bus til Viskum Kirke, som ligger smukt placeret i Nørreådalen med Viskum Hovedgård ved sin side.

Tidligere skoleinspektør på Vejrum-Viskum Fællesskole Søren Nielsen vil fortælle os lidt om kirkens historie og det noget omtumlede forhold mellem kirke og hovedgård. Herefter vil



Indtryk fra
sogneudflugten 2014

Torsten Olesen, nuværende driftsleder af Viskum Hovedgård, fortsætte historien om hovedgården og give en mindre uendørs rundvisning.

Og så trænger vi til en kop kaffe! Denne indtages - med både kage og snaps dertil – i Blomsterværkstedet OverViskum. Her vil ejer Birthe Ladefoged give et snapse-foredrag om Viskum Snaps, om middelalderens brug af urter, gennemgang af snapse m.m. - det hele krydret med mange gode historier.

Når vi kommer tilbage til Lerbjerg med bussen vil der være mulighed for en lille rundvisning på Retroworld, inden vi slutter dagen af med mormormad, der serveres kl. 18. Vel mødt til en nostalgisk dag.

Pris for turen inkl. bus, kaffe og aftensmad: 125 kr.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet SENEST fredag d. 29. april til Bjørn Anthonson, tlf. 2089 0739.

Velkommen til vore højskoletimer i

Konfirmandstuen i

Lyngebå Præstegård

torsdage kl. 11.00-13.00

En times foredrag/underholdning hvorefter vi spiser sammen.
Nis og Inge laver deres berømte suppe og kræser for os.

Tilmeldning af hensyn til maden fredagen før til

Inge Klausen på tlf. 5382 1950.

Pris kr. 50,-

MINDER V/HERLUF NYDAM

SPEJDER-
TØRKLÆDERING



Grønne spejdere er vi

I 1952 var Gunner Mølgård præst i Lyngå, og han startede noget han kaldte drengemøder, hvor unge drenge mødtes i præstegården og han holdt foredrag om forskellige samfundsemner. Samtidig var der en købmandslærling ved købmand Hoffrits, der var meget interesseret i spejderbevægelsen, han hed Klaus Eriksen og fandt på, at drengemøderne ligeså godt kunne være spejdermøder.

I 1953 startede de første spejdere i Lyngå og var i starten tilknyttet Hammel, de gule spejdere i Hadsten ville ikke have dem med, for de nye i Lyngå var KFUM spejdere - det passede ikke med det danske spejderkorps.

Ret hurtigt bredte interessen sig til Vitten, hvor gdr. C.F. Juhl var med på ideen og der kom en patrulje. I løbet af 1953 fik man en trop op at stå, og begyndte at finde penge til udstyr som telte, kogegrej, økser, spader og især uniformer gav lidt problemer, de var ret dyre. Men det lykkedes og sommeren efter besluttede man at deltage i en jamboré på Bornholm, som var en kæmpeoplevelse for den nye trop. Jeg var desværre ikke spejder på det tidspunkt, men hørte uendelige historier om oplevelserne på Bornholm.

Næste sommerlejr var på Samsø, da var jeg kommet med og udstyret med fuld uniform, og hørte selvfølgelig med til patruljen i Lyngå, hvor Knud Østergård var patruljefører.

Patruljemøderne foregik rundt i hjemmene hvor spejderne boede, i godt vejr tog vi tit på tur ned i kirkeskoven i Lyngå, hvor vi løb orienteringsløb og lavede bål til snobrød og spidstegt kød (det blev noget sort). Når troppen var samlet foregik det som regel i Vitten hos C.F. Juhl, hvorefter vi tog i skoven ved Dronning Dagmars kilde.

Om vinteren mødtes vi også i Vitten, hvor tømrer Knudsen tit lagde lokaler til. Der lærte vi at binde knob og læse kort. Den opgave jeg husker bedst var at vi fik udleveret en teaktræsklods, fuldstændig firkantet, med et hul i midten der passede til at trække tørklædet igennem. Opgaven var så at forme klodsen, så den lignede et eller andet dyremotiv. På det tidspunkt havde min far læst en bog om påskeøen, med dens fantastiske stenstøtter formet som store ansigter, og på en eller anden måde kom min klods til at ligne sådan et ansigt. Jeg var

faktisk temmelig stolt af resultatet!

Næste sommerlejrtur var til Samsø, og lige siden har Samsø stået som et lille paradis i min erindring. Vel ankommet til Samsø gik turen nordover til byen Besser, hvor vi ude ved revet slog telte op og indrettede lejrplads, med bålsteder, latrin og affaldshuller, hvor affaldet blev gravet ned (den gik ikke i dag). Vi havde en fantastisk gåtur ud af det lange rev, hvor vi fandt rullesten m. m. Midt på ugen var der Hike, jeg kan ikke huske hvor lang den var, men vi var meget trætte da vi kom hjem. Der var også forældredag, hvor mange forældre kom og kiggede til deres podere med lidt godt i tasken.

Mad blev lavet over bål i aluminiumsgryder der blev kulsorte og skulle gøres rene efter madlavningen, det var nok det værste job at få. Nogle gange blev gryderne smurt ind i kalk for at gøre arbejdet lettere, men møgarbejde var det alligevel.

Feltråbet var: "Vitten Lyngå Faurskov- Tjikkerli -Tjikkerli-Hau- Hau-Grønne spejdere er vi."

Efterfølgende sommer gik turen til Ærø, hvor det regnede ganske forfærdelig, alt var vådt og teltene var ikke ordentlig tætte, vi manglede overslag. Det endte med at alle mand rykkede ind på bondegården, hvis mark vi lå på, og sov på høløftet resten af tiden. Det kløede ret voldsomt, men vi overlevede.

Ja, sådan var spejderlivet i halvtredserne, rigtig mange gode oplevelser og et meget fint kammeratskab, spejderne imellem. Troppen blev senere slået sammen med troppen i Hinnerup og har til huse ved spejderhytten Moeslund i skoven ved Århusvej



SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Skærtorsdag med fællesspisning

Torsdag d. 24. marts kl. 17.30, i Hadsten Sognegård

Traditionen tro er der fællesspisning for hele Hadsten Storpastorat Skærtorsdag aften. Vi spiser sammen i sognegården kl. 17.30 og runder så aftenen af med en musikgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 19.30. Tilmelding til Hadsten Kirkekontor 86980425 efter først til mølle princippet. Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Aftengudstjeneste langfredag

25. marts klokken 21 i Lyngå Kirke

Langfredag aften holdes liturgisk gudstjeneste - uden prædiken og nadver, men med en vekslen mellem læsninger og musikindslag.

Indvielse af shelters

Søndag d. 8. maj kl. 11.00 ved kunsten

De har egentlig stået der siden sidste sommer og er taget i brug af konfirmander m.fl. - alligevel vil vi denne forårsøndag i maj indvie Præstegårdstoftens shelters. Vi starter med en gudstjeneste ved kunsten kl. 11, og menighedsrådet vil derefter byde på pølser og snobrød, skumfiduser og mariekiks omme ved de fire shelters. Mens de voksne nyder en kop kaffe, vil der være skattejagt for børnene.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

16. maj klokken 11 på Engen ved Lilleåen i Hadsten

Gudstjenesten 2. pinsedag afholdes for storpastoratet omkring Hadsten og Hinnerups vedkommende altid ved det store rhododendronbed på Lilleå-engen i Hadsten. Alle sognenes præster medvirker i gudstjenesten, og i år prædiker sognepræst Marie Hedegaard Thomsen. Desuden medvirker Lyngå Folkekor og Hadsten Brass.

Husk en klapstol eller et tæppe til at sidde på.



Grundlovsdag i præstegårdshaven

Søndag d. 5. juni kl. 13.00

Billederne fra Grundlovsdagen i Lyngå 2014 er egentlig ikke speciel god reklame for en dejlig sommereftermiddag i præstegårdshaven. Regnen silede ned - ja selv grisen blev våd - og vi måtte søge ly i kirke og konfirmandstue. I år kan det kun blive bedre! Derfor: Vel mødt til fejring af Grundlovsdag i præstegårdshaven, hvor vi lægger ud med fællessang og helstegt pattegris. Borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring holder grundlovstale og kaffen kan nydes under musikalske indslag. Vi runder af med en kort gudstjeneste i kirken ca. kl. 16.



Skakbrætsten i middelalderkirker – en uløst gåde. 30. marts kl. 19.30

Lerbjerg Kirke har to skakbrætsten i våbenhuset, og mange kirkegængere har sikkert funderet over, hvorfor de er der. Skakbrætsten findes i mange andre kirker i det nordlige Jylland og i Oder-området i Tyskland og Polen. Har deres formål været religiøst, politisk, rent dekorativt eller stenhuggerfagligt? Eller har det været spilleborde, som stenhuggerne har spillet skak på i deres fritid?

Erik Velling står bag websiden www.skakbraetsten.dk, der bringer billeder og beskrivelser af alle kendte skakbrætsten. Torben Spalk er hovedbidragyder til Wikipedias artikel om skakbrætsten. Disse to venner holder hver sit foredrag om emnet, for de er bestemt ikke enige. Derfor kan de formodentlig give et bredt indtryk af de mulige tolkninger og lægge op til en god diskussion.”



En kirke i Danmark og en kirke i Polen - hvad har de til fælles? Begge kirker - Lerbjerg og Radow (Rzepin) – har i deres murværk indmuret nogle af de gådefulde skakbrætsten. Hvad ideen har været med brugen af disse sten er stadig uafklaret, men de to foredragsholdere vil pege på forskellige muligheder.

Hvad er meningen? Hvorfor sidder den der?
Aftenens to foredragsholdere vil sætte Lerbjergstenen ind i en større sammenhæng og pege på mulige tolkninger.

Aftenens program:
Kort indledning om Lerbjerg Kirkes historie v. Anne Kaas-Hansen
Foredrag ved Torben Spalk og Erik Velling Hansen
Samtale og diskussion under kaffen

Arrangementet er gratis.



Siden sidst i kirken

Lucia, lysmesse og fastelavn
Igen i år var der Lucia-optog med mange hvidklædte børn, der havde øvet sig inden gudstjenesten, og de gjorde sig stor umage med at synge og gå i procession med deres lys og stjerner. Bagefter var der juletræ med sang og dans, og menuen var, som det er ved at være tradition, suppe med luciabrød efterfulgt af godteposer til børnene. Dejligt at arrangementet blev bakket op af mange voksne, der hjalp til med det praktiske.
Ved lysmessen fejrede vi lysets genkomst, Lyngå Folkekor sang, og kirken viste sig fra sin smukkeste side med de mange levende lys i aftenmørket.
Fastelavnsgudstjenesten blev som vanligt efterfulgt af hyggeligt samvær med tøndeslagning og boller i den gamle skole – tak til Tina og Berit m.fl. for indsatsen.



Stolte katekonger og -dronninger
Fastelavnssøndag i Lerbjerg

Skakbrætsten og salmemaraton

Onsdag d. 30. marts kl. 19.30 inviteres der til en historisk aften i kirken. Her vil der blive fortalt om Lerbjerg Kirke og i særdeleshed om skakbrætstenen i våbenhuset. Se foregående side. D. 12. april kl. 19 bliver kirken fuld af sang. Her er Favrskov Provstis Salmemaraton nået til Lerbjerg. Læs mere side 8.

Generalforsamlinger

Når dette blad udkommer, vil der være afholdt generalforsamling i borgerforeningen og i vandværket. Nærmere følger.

Fællesspisning

Næste fællesspisning bliver d. 9. marts og med en smag af Afrika. Anne har taget inspiration til menuen med hjem fra en rejse, og til at hjælpe sig med det praktiske har hun Margit, Jens og Tina, Troels og Natasja og Helen. Nærmere følger.

NYT FRA LYNÅ V/TOVE SKIPPER



Vinterfest lørdag 5. marts kl. 18.30

Vi gentager sidste års succes, så benyt chancen for at få en hyggelig aften. Festen holdes igen i Den gamle Skole i Lerbjerg. Pris person kr. 200,- for 2 retter samt kaffe, sødt og natmad. Herudover kan du opleve live bandet Headeggs. Se mere på www.lyngaaby.dk
Vinterfestudvalget

Generalforsamling i Lyngå Vandværk torsdag 17. marts kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Bjørn Anthonsens Hønseshus, Rækkevej 2. Vandværket inviterer på spisning inden generalforsamlingen. Tilmelding til spisning er påkrævet senest søndag 13. 3. 2016 til Jan Nielsen på tlf: 2048 0599. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest onsdag 9. 3. 2016.

Bestyrelsen for Lyngå Vandværk

Fællesspisning

søndag 3. april kl. 18.00

Foråret er over os og der tændes op i Webergillene. Mød op i konfirmandstuen til hyggesnak og grillmad. Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis. Tilmelding til Bjørn på tlf. 20890739 senest onsdag 30. marts.

Menighedsråd/Borgerforeningen

Affaldsindsamling

søndag 17. April 13.00

Affaldsindsamling i byen og omegnen. Du skal ikke tænke på tilmelding, bare mød op i Lyngå's Have og vi vil udlevere sække m.v. Vi slutter ca. kl. 14.30 med kaffe og hjemmebag. Vær med til at gøre en forskel!

Byforsknelsesudvalget

Petanque

Kig forbi legepladsen. Der spilles petanque hver fredag kl. 19.00 – opstart 6. maj. Husk Borgerforeningen giver øl og vand den første spilleaften. Alle er velkomne!

Kontakt evt. Ninna Andersen, Lyngåvej 59, tlf. 86981285

Forårsudflugt

lørdag 21. maj kl.10.00

I år går forårsudflugten til Moesgaard Museum, hvor vi mødes kl. 10.00 på museet. Borgerforeningen sørger for indgangsbilletten, en guidet rundvisning, frokost og kaffe. Prisen for voksne er 100 kr. og arrangementet er gratis for børn (under 17 år) - er du ikke medlem af borgerforeningen er prisen 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn. Tilmelding skal ske til Søren Keller via mail (soren_keller@hotmail.com) eller en seddel i postkassen (P. Ladefogedsvej 4A) senest den 1. maj. Betaling skal medbringes på dagen.

Generalforsamling søndag 12. juni kl.19.00

Lyngå Borgerforenings årlige generalforsamling afholdes 12. juni kl. 19.00, hvor Borgerforeningen byder på en let anretning. Kom og vær med og hør lidt om, hvad der sker i byen.

Sct. Hans torsdag 23. Juni

Sct. Hans fejrer vi - som vi plejer - den 23. juni med stort bål, heks, Midsommervisen, flødebollekast samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Vi ser frem til stor opbakning igen i år!

Nærmere info...

...følger som altid på hjemmesiden, www.lyngaaby.dk og i infotavlen ved cykelbutikken. Følg også med på Lyngå's gruppe på Facebook.

Borgerforeningen

NYT FRA SKJØD V/ HENNY JOSEFSEN



Den 31. januar var der inviteret til fællesspisning i Skjød Forsamlingshus. Dagen startede med en spadseretur ad Bodtoftevej for de, der havde lyst til det. Efterfølgende bød forsamlingshuset på buffet med alt godt fra Skjød. I forbindelse med Kulturby 2017 er Skjød valgt til at deltage i et "danseprojekt" styret af hello!eart/Bora Bora. Under frokosten, hvor fem teaterfolk deltog, blev vi informeret om, hvad projektet går ud på. Intentionen er, at teatret skal komme til os, og ikke omvendt. Interesserede Skjødborgere kan inddrages, hvem er vi, og hvad går vi og laver. I september 2017 skulle det gerne munde ud i 10-12 forestillinger. Det bliver spændende.



Foråret er Generalforsamlingernes tid.

Den første bliver afholdt af Skjød Vandværk. Det sker den 4. marts kl. 18.00, hvor Vandværket byder på spisning. En tre retters menu samt kaffe/te og lagkage. Dertil serveres vand ad libitum, men der vil også være et glas vin, øl eller sodavand til maden. Selve Generalforsamlingen starter kl. 20.00. Tilmelding til spisning nødvendig.

Den 7. marts afholder Skjød Forsamlingshus sin generalforsamling og Skjød Borger- og Idrætsforening den 7. april.

Den 16. april vil der være Landsbydag.

Byfesten er i år ved gadekæret og den løber af stablen den 20. august. Program for dagen vil blive annonceret senere.

Følg med i Skjød Tidende og på www.Skjoedby.dk



Et hjertesuk

En eller flere hunde færdes på kirkegården i Skjød. Om de kommer der alene eller ifølge med ejere vides ikke. Men der er efterladenskaber på gange og græsarealer. Det er generende under græsslåning og generende for dem, der færdes på gangene. Derfor beder vi jer være opmærksomme og fjerne høm hømmerne, når de er leveret.



GUDSTJENESTER MARTS - JUNI 2016

Februar		Lyngå	Skjød	Lerbjerg
28/2	3.s. i fasten		11.00 AMKH	
Marts				
6/3	Midfaste	9.30 MK		
10/3	Torsdag		17.00 Kirke i Børnehøjde AMKH	
13/3	Mariæ bebudelse		11.00 AMKH Indsamling	
16/3	Onsdag	19.00 Forårskoncert		
20/3	Palmesøndag			11.00 AMKH
24/3	Skærtorsdag	19.30 Sct. Pauls kirke (fællesspisning kl. 17.30 i sognegården) MHT		
25/3	Langfredag	21.00 AMKH		
27/3	Påskedag	11.00 AMKH	9.30 AMKH	
28/3	2. påskedag	ingen	ingen	ingen
April				
3/4	1.s.e. påske		9.30 MK	
10/4	2.s.e. påske	11.00 AMKH kirkekaffe		
12/4	Tirsdag			19.00 Salmemaraton
17/4	3.s.e. påske		11.00 MK	
22/4	Bededag	ingen	ingen	ingen
24/4	4.s.e. påske		10.00 AMKH konfirmation	
28/4	Torsdag	17.00 Kirke i Børnehøjde AMKH		
Maj				
1/5	5.s.e. påske	10.00 AMKH konfirmation		
3/5	Tirsdag			19.00 Forårskoncert *
5/5	Kr. Himmelfart	ingen	ingen	ingen
8/5	6.s.e. påske	11.00 v. kunsten, indvielse af shelters, AMKH		
15/5	Pinsedag		11.00 AMKH	
16/5	2. pinsedag	11.00 Fællesgudstjeneste på Engen i Hadsten * MHT		
22/5	Trinitatis s.	9.30 MHT		
29/5	1.s.e. trinitatis			19.00 m. kaffe i våbenhus BNJ
Juni				
5/6	2.s.e. trinitatis / grundlovsdag	16.00 afslutning på grundlovsfest AMKH		
12/6	3.s.e. trinitatis		9.30 MK	
19/6	4.s.e. trinitatis	11.00 AMKH		
23/6	Sankt Hans		18.30 AMKH	
26/6	5.s.e. trinitatis		11.00 AMKH	

AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
MK Mette Krabbe

BNJ
MHT

Birgit Nørlund Jensen
Marie Hedegaard Thomsen

*

Lyngå Folkekor medvirker